

”Fællessang og fællesskab i Humlebæk Dagcenter”

Den danske sang er en ung, blond pige. Og det er hun jo engang imellem. Om onsdagen i Humlebæk Dagcenter er hun blevet lidt ældre. Men sangen har stadig 'klang af klokke', for det er glæden ved sangen, der skaber tonen. Her er glæden ved det fællesskab, som sangen skaber, i centrum. Her er vi sammen om de sange vi har sunget fra barnsben, sange som kalder minderne frem. For det er de sange, der er dejlige at synge.

Vi sidder 8-10 personer omkring et bord. Knud Erik slår tonen an på klaveret og alle stemmer i. Sangene hentes fra det hæfte Knud Erik har samlet og suppleres ind imellem med sange fra andre sangbøger. Man skiftes til at bestemme, hvad der skal synges, så på den måde kommer alle til at synge lige netop deres yndlingsange på et eller andet tidspunkt.



Knud Erik, der er frivillig og akkompagnerer koret, fortæller, at det hele startede i 1998. Han understreger, at det altid har

været en stor fornøjelse for ham og tillige meget inspirerende at spille og synge med dette kor - en inspiration, der lyder til at være gensidig. Og så kommer du jo helt fra Hornbæk, er der en der tilføjer med et lunt smil.

Koret består normalt af en trofast flok på 14-15 personer, hvoraf mange har været med temmelig længe; og nogle endda næsten lige fra starten. Der kommer hele tiden nye til og det er bestemt ikke meningen, at det skal være et 'pigechor', så mandlige sangere vil være særdeles velkomne.

Begejstringen er tydelig, når sangerne fortæller om deres kor. Vi synger jo mest for vores egen skyld, er der en, der siger. Men vi har skam også været ude at synge for andre, bliver der tilføjet - med slet skjult stolthed. Bl.a. i kirken, på Øresundshjemmet og på Fredensminde.



På spørgsmålet, om der er nogle, der har sunget i kor før, bliver der rystet på hovedet, Næh, man har jo altid bare gået og sunget for sig selv, men det er jo sjovere at synge sammen med andre. Og det får vi mulighed for her i Humlebæk Dagcenter, på vore egne præmisser. Det kræver nemlig ingen særlige forudsætninger at være med i koret - bare man har lyst til at synge, kan man være med. Her synger enhver med sit næb, som der bliver sagt med bestemthed. Er man lidt forkølet og stemmen lidt rusten kan man godt være med alligevel. For selv om det er vigtigt at synge, betyder samværet mindst lige så meget, at få en snak mellem og efter sangene - at være med i et fællesskab.

Og det bliver understreget mere end en gang, hvor dejligt det er at komme her i Humlebæk Dagcenter, at få muligheden for at få nye kontakter eller at møde dem, man kender i forvejen. Den mulighed er der mange flere, der burde kende til.

Efter en lille times sang og hyggelig snak er det tid at slutte og vi siger tak for i dag. Tak for endnu en dejlig, livsbekræftende stund i Humlebæk Dagcenter.

*Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergalen,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad,
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.*